



Interview bestuurslid Mark de Vassy
April 2024
Stichting Egmond '40-'45





1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?

Mijn naam is Mark de Vassy,. Ik ben geboren en getogen in Den Haag op 2 november 1975. Ik heb daar tot 2013 gewoond. Sinds 2004 kom ik in Egmond aan Zee. Daar heb ik Martijn Visser leren kennen. In 2013 ben ik verhuisd en woon ik in Egmond aan Zee samen met Martijn.

2: Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb een MBO-opleiding elektrotechniek gevolgd. Ik ben daarna in dienst gekomen bij een bedrijf in Den Haag. Daar heb ik 20 jaar gewerkt. Zoals ik al eerder vertelde ben ik in 2013 naar Egmond verhuisd. Dat was voor mij het moment om de stap te zetten om voor mijzelf te beginnen. Dus ik heb mijn baan opgezegd en sinds die tijd heb ik een bedrijf in de beveiligingstechniek.

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?

Door mijn partner Martijn ben ik bij het museum gekomen. We zijn in 2014 samen in het bestuur gestapt van de stichting Egmond4045. Dat was toen met John Heideman, Dirk Sander, Erwin Glas en Michiel en Judith Kriele. De oprichting van de stichting was op 9 april 2014, dus 10 jaar geleden.

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum?

Bij het museum hebben we drie verschillende onderdelen waar een verhaaltje van ongeveer een kwartier vertellen. Dat is buiten 15 minuten en binnen twee kamers van ook elk 15 minuten. Ik vertel het verhaal buiten. Globaal vertel ik over de Atlantikwall en de directe omgeving van de bunker. Natuurlijk is dat als de bunker open is van april tot en met oktober. Ik zit nog steeds in het bestuur met Martijn, Michiel en Judith. John, Dirk en Erwin zijn eruit gestapt. Daarnaast doe ik ook nog allerhande klussen als er wat gerepareerd of aangepast moet worden bij de bunker.



5: Heb je nog andere hobby's?

Beroepsmatig dingetjes in elkaar zetten, sturinkjes maken dat vind ik leuk. Elk jaar gaan we met een vast vriendengroepje op vakantie. Niet naar een strand of een resort. Het is altijd een vakantie die een relatie heeft met de Tweede Wereldoorlog. Dus een invasiestrand valt daar dan wel onder!

6: Hou je nog wel tijd over?

Ja gelukkig wel want ik vind ik uit eten gaan of lekker op een terras zitten ook leuk. In Egmond kan je ook lekker toerist in eigen dorp uithangen. Dus dat doen we ook, met name in de zomervakantie. Met mijn schoonmoeder hebben we een huisje op strand. Daar kan je ons ook zomers aantreffen. En een beetje klussen in de nieuwe werkplaats. Daar is altijd wat te doen. Ik verveel me nooit.

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?

Nee, ik ben geen zoeker.

8: Wat is je grootste vondst?

Ik ben een keer met Martijn mee geweest. De grootste vondst was toen ongeveer 100 hulzen. Dat was wel met een detector en al jaren geleden. Er zal nu niet meer zo veel liggen denk ik.

9: Welk advies wil je de lezers meegeven?

Kom minimaal 1x per jaar langs bij de bunker. Het nieuwe seizoen starten we altijd met een nieuwe collectie. En blijf om je heen kijken om eventueel spullen te doneren. Er zijn veel meer raakvlakken binnen je omgeving dan je denkt, die een relatie hebben met WOII.

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje zetten?

Judith Kriele, omdat zij ook basisscholen ontvangt. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van de kinderen en de docenten.

