

# STICHTING EGMOND '40-'45

[WWW.EGMOND4045.NL](http://WWW.EGMOND4045.NL)



## Bunkermuseum

Bunkermuseum Jansje Schong is al weer bijna twee maanden elke 1e en 3e zondag van de maand geopend. We hebben nu al weer veel bezoekers mogen ontvangen uit binnen- en buitenland.

Tijdens de gesprekken blijkt hoezeer wij in de belangstelling staan. Maar ook hoe ons werk wordt gewaardeerd. We ontvangen positieve reacties van onze bezoekers. Vooral de persoonlijke aandacht wordt erg op prijs gesteld.

kijk voor actuele openingsdagen en tijden op de website [www.egmond4045.nl](http://www.egmond4045.nl)

Bunkermuseum Jansje schong  
geopend elke 1e en 3e zondag  
van de maand april t/m oktober

LOST Monument op de boulevard

Herdenken & vieren

Fietstocht WO2

De Luchtoorlog boven Nederland

Herdenking in de OK kerk in  
Egmond aan Zee

Vrijwilligers in het zonnetje

Donateur of vrijwilliger worden?



# LOST Monument op de boulevard

De LOST-werkgroep is inmiddels twee jaar geleden opgericht. De gelden stromen langzaam binnen. Via verschillende acties doen wij ons best om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Via de website van het LOST monument kunt u een identiteitsplaatje doneren en steunt u ons project. Het draaiboek voor de onthulling is bijna klaar. De ongeveer 25.000 vermisten, verdienen een opening met allure, die niemand zal ontgaan.

Door vertraging in het bouwproces is de onthulling verplaatst naar **zaterdag 19 oktober 2024**



meer info op onze website.

[www.lostmonument.nl](http://www.lostmonument.nl)

## Identiteitsplaatje doneren?

Met het doneren van een identiteitsplaatje steunt u de totstandkoming van het LOST Monument. Het monument wordt namelijk opgebouwd uit verschillende replica's van identiteitsplaatjes.

Er zijn identiteitsplaatjes van drie verschillende nationaliteiten: Amerikaans, Duits en Engels. Per nationaliteit zijn verschillende namen te koop. Van elke naam zijn vijf identiteitsplaatjes beschikbaar. Als deze alle vijf zijn gedoneerd, is deze naam niet meer beschikbaar.

Indien u een bepaalde naam heeft gedoneerd, ontvangt u een bevestiging in uw mail. Deze bevestiging bestaat uit een certificaat met de betreffende naam.

[www.lostmonument.nl/shop](http://www.lostmonument.nl/shop)





# Herdenken & vieren

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties nadien. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er in Nederland veel initiatieven om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding van de bezetter te vieren. De meeste herdenkingen vinden plaats op 4 mei. Nederland heeft net als Denemarken niet één maar twee nationale dagen van herdenken en vieren. 4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben ieder hun eigen karakter, betekenis en plaats in de Nederlandse samenleving.

bron: [tweedewereldoorlog.nl](http://tweedewereldoorlog.nl)



# Fietstocht WO2



“They will remain forever young”

Dit jaar organiseren we weer een fietstocht vanaf het bunkermuseum naar de geallieerde begraafplaats in Bergen.

Op zaterdag 24 augustus neemt een gids u mee en stoppen we bij verschillende punten waar bijvoorbeeld een bouwwerk uit de oorlog staat. Onderweg ontvangt u een versnapering.

Op de begraafplaats in Bergen vertellen we de verhalen achter een aantal graven onder het motto: “They will remain forever young”

We eindigen de fietstocht bij Restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee voor een drankje.



[> READ MORE](#)

## De Luchtoorlog boven Nederland

De luchtoorlog boven bezet Nederland wordt deels uitgevochten tijdens de meidagen van 1940 met luchtlandingen bij de Moerdijkbrug en Den Haag en met het bombardement op Rotterdam. Tijdens de bevrijding van Nederland in 1944 en 1945 vechten de Duitse en geallieerde luchtmachten ook veelvuldig in de lucht. Maar ook in de tussentijd wanneer de geallieerden via bezet Nederland naar Duitsland vliegen om te bombarderen of bezet Nederland zelf bombarderen, met vaak burgerslachtoffers als gevolg. Ook crashen daarbij regelmatig vliegtuigen in bezet Nederland.

Hans Nauta

Bron: [oorlogsbronnen.nl](http://oorlogsbronnen.nl)



# Herdenking in de OK kerk in Egmond aan Zee

(Martijn Visser)

Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Martijn visser, voorzitter van Stichting Egmond '40-'45. Mij is gevraagd tijdens deze herdenking te spreken over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de link met de Tweede Wereldoorlog.

Herdenken is belangrijk. Het verleden gaat niet zomaar weg omdat het verleden tijd is.

Het volgende verhaal gaat over de Celebes, een vissersschip wat met man en muis is vergaan tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Visserij stond tijdens deze oorlog op het laagst denkbare pitje. Geen vissersman waagde zich eigenlijk nog op zee. De meesten scharrelden wat aan de wal rond of gingen om een mandje garnalen op het strand, daar bleef het bij. De enige visser die zich kennelijk van de algehele misère niets aantrok was Hendrik Visser. Beter bekend als Hendrik Dop, schipper van de Celebes. Van allen die de zee bevoeren gold hij als degene met de meeste durf, zodat hij in Derp al gauw het stigma had van onkwetsbaarheid.

Wie bij Hendrik Dop voer had niets te vrezen, en deelde automatisch in zijn onkwetsbaarheid. Zoals deze duivel dwars door mijnenvelden viste, zonder ook maar één keer wat op te lopen, dat moest wel een Godswonder zijn.

Maar op een novemberdag, terwijl ze met het oog op slecht weer nog even gauw een laatste snelle trek buiten de mijnenvrije corridors waagden, zag de stuurman, het wateroppervlak voor de boeg opeens in beweging komen. Iedereen zag hoe een Duitse U-boot uit de golven omhoog kwam.

Achtung!, Achtung!, klonk het uit de boordluidsprekers van de U-boot.

De bemanning van de Celebes kreeg 5 minuten om van boord te komen en in de reddingsloep te stappen.



Vlak daarna klonk er een doffe klap: de inslag van een torpedo. De Celebes helde over naar stuurboord en verdween daarna in het donkere water.

Maar de Duitsers bleken hiermee nog niet tevreden te zijn. Aan dek van de U-boot verscheen een officier die de Egmonders vroeg om dichterbij te komen. Hij bevestigde vervolgens een touw van de reddingsloep aan de U-boot en zei: wij bieden jullie een sleepje aan, dan zijn jullie eerder thuis.

Vanuit de U-boot werd hard gelachen.

Het laatste wat de Egmonders van de wereld zagen was de achtersteven van de U-boot die snel de diepte indook, de reddingsloep met zich meevoerende. Van de bemanning is nooit meer een spoor gevonden.

Op dit moment zijn wij druk bezig om in oktober ons monument voor vermiste vliegtuigbemanningen uit de Tweede Wereldoorlog te realiseren.

Het monument komt op de boulevard onder de vuurtoren te staan. Het is voor de meer dan 20000 vermiste vliegers welke tot op de dag van vandaag vermist zijn boven de Noordzee. Er is iets wat het vissersmonument verbind met ons monument voor vermiste vliegtuigbemanning.

Dat is de stilte..... De stilte was er na het bericht over iemands vermissing.

De stilte is er op 4 mei als we 2 minuten stil zijn.

De stilte is er nog steeds door het gemis van een vader of zoon.

*In de zee waaien geen klaprozen bloeiend in mei.*

*Er staan geen kruisen in een geordende rij.*

*Daar slapen jonge harten onder de golven, de goede, de dappere, nadat de zee ze heeft verzwolgen.*

*Maar de sterren blijven voortdurend waken, voor hen die onder de diepte geraakten.*



## Vrijwilliger in het zonnetje

Door een aantal vragen te stellen, krijgen we een kijkje achter de schermen en komen we meer te weten wie onze vrijwilliger is.

De vragen zijn o.a. Stel je eens voor, vanaf wanneer zit je al bij het Bunkermuseum? En wat doe je zoal bij Bunkermuseum Jansje Schong?

In deze nieuwsbrief geven we graag het woord aan Mark de Vassy.



[Voor alle interviews klik HIER](#)

## Donateur of vrijwilliger worden?

Voor de eerste en derde zondagen van de maand, onze openingsdagen, zijn we nog op zoek naar mensen die het leuk lijkt om een paar uurtjes "dienst" te draaien. Wat kan je van de werkzaamheden verwachten: bezoekers ontvangen bij de ingang, kaartjes verkopen, toezicht houden en als je dat leuk vindt, wat vertellen over het museum, de doelstelling en de voorwerpen die zich erin bevinden.

Aanmelden en inschrijven kan via onze website [www.egmond4045.nl](http://www.egmond4045.nl)



## Donateurspas

Ook dit jaar geven we een donateurspas uit voor donateurs die een minimale bijdrage overmaken van € 25,-

Deze pas is geldig voor het museum seizoen in het jaar waarin het wordt uitgegeven en geeft recht op gratis toegang tot het bunkermuseum tijdens de reguliere openingstijden. Verder zal u als donateur worden uitgenodigd voor de donateursavond die wij organiseren.



Stichting Egmond '40-'45  
P/a Emmastraat 15  
1931CS Egmond aan Zee

[www.egmond4045.nl](http://www.egmond4045.nl)  
[iinfo@egmond4045.nl](mailto:iinfo@egmond4045.nl)  
[www.lostmonument.nl](http://www.lostmonument.nl)  
[info@lostmonument.nl](mailto:info@lostmonument.nl)

Bunkermuseum Jansje Schong  
Dokter Wiardi Beckmanlaan 78  
1931 BW Egmond aan Zee

Stichting Egmond '40-'45



05/05